

vzw Linkeroever Leeft en CCTS stellen voor

De 4 seizoenen

4 zondagmiddagen doorheen het jaar waarop u in het cultureel centrum Ter Schelde kan komen aanschuiven voor een lekkere, verzorgde maaltijd.

Chef Peter zorgt telkens voor een heerlijk menu met voorgerecht of soep, hoofdgerecht en dessert, aangepast aan de tijd van het jaar, opgediend aan tafel en tegen een vriendelijke prijs

(15 EUR per persoon (8 EUR voor kinderen van 6 tot 12)).

Hebt u geen zin om zelf te koken op zondag?

Wilt u met vrienden of familie op zondagmiddag gewoon de voeten onder tafel komen steken?, dat kan op volgende dagen:

Zondag 8 december 2013

Zondag 16 februari 2014

Zondag 22 juni 2014

Zondag 7 september 2014

U kan aan tafel gaan tussen 12 en 14 uur.

We starten op zondag 8 december met een wildmenu met soep, filet van hert met witloof, veenbessen en kroketjes gevolgd door een warm appeltaartje met ijs.

Inschrijven voor het eerste seizoen kan bij Erik van Elsacker (0475/813748) of Peter Kips, (0477/182565) of via info@linkeroeverleeft.be en dit liefst voor 1 december 2013.

Noteer ook alvast zaterdag 22 maart 2014, dan organiseert Linkeroever Leeft zijn derde editie van de zandfeesten, een feestelijke avond vol culinair genot.